

ZOMAAR EEN STUK HISTORIE UIT 141 JAAR BLAUHÚSTER MERKE . . .

De “Sinsmarpriis”, waar komt deze naam vandaan?

Tijdens de gezamenlijke vergadering afgelopen juni tussen de Merkecommissie en de Fokvereniging, waarbij wij altijd de laatste punten op de “i” zetten, werd aan mij door de voorzitter van It Fryske Hynder de vraag gesteld: Waar komt nu de naam “Sinsmarpriis” precies vandaan?

Nou, zo gezegd zo gedaan, dacht ik in eerste instantie. In werkelijkheid kwam hier toch enig uitzoekwerk aan te pas.

De Sinsmar of Sensmeer lag samen met het Atzebuurstermeer ten zuiden van de Hemdijk (of Hemdyk) toen Blauwhuis nog geen dorp, maar een streek was. In 1632 zijn beide meren drooggemalen. De naam Sinsmar vindt je nu alleen nog als straatnaam in Blauwhuis, sterker nog ik heb er 28 jaar aan gewoond! De oude Hemdijk liep vroeger van Tjerkwerd tot Sneek, hieraan ligt het land van de familie Bonekamp (voorheen familie Zeinstra) waar de huidige Fokdag van Blauwhuis gehouden wordt. Deze Hemdijk had vroeger (we spreken dan van voor 1200) een bijzondere functie: de dijk moest het water keren van de zeearm de “Middelsee”. Deze zeearm of binnenzee stroomde via de Waddenzee bij Het Bildt Friesland binnen en liep vervolgens van de Zwette bij Leeuwarden naar de Marne bij Bolsward. In de huidige tijd zijn zowel de Zwette als de Marne vernoemd als industrieterreinen. Tussen 1200 en 1300 is de Middelsee geheel dichtgeslibd en met het droogmalen van zowel het Sensmeer als het Atzebuurstermeer is het inpolderen van het gebied rondom de Hemdijk een feit geworden.

Hiermee is het “waar” beantwoord, maar het “waarom” en “wanneer” nog niet. Hierbij moest ik diep de archieven in van de Blauhúster Merkecommissie. Gelukkig zijn de notulen door mijn voorganger Tjebbe Galama (nu erelid van de Merkecommissie) altijd goed bewaard.

Tot 1993 stelde notaris Mensen uit Sneek altijd een geldprijs beschikbaar en hieraan gekoppeld de “Pikemarpriis”. De heer Mensen heeft een woning in Pikesyl dus vandaar deze naam. In 1993 is Mensen hiermee gestopt, waarna de Merkecommissie nog één keer zelf de Pikemarpriis heeft uitgereikt. Dit in verband met het al reeds gedrukte programmaboekje. In de Merkecommissievergadering van september 1993 is door Taeke Kuipers (eveneens erelid) voorgesteld om hier een nieuwe prijs voor te bedenken met een nieuw aanzien. Aldus geschiedde en in maart 1994 werd dit de Sinsmarpriis en Tjebbe Galama kocht bij Repko Sportprijzen in Sneek het allereerste veulentje aan. De eerste Sinsmarpriis werd in 1994 aan de rubriek “span tuigpaarden Fries ras” uitgereikt en inmiddels is dit sinds een aantal jaren de rubriek 3-jarige merries.



Wiebe Rippma (ons derde erelid) en de familie Rippkema uit Echten met de Sinsmarpriis 2014

Als Merkecommissie zijn wij altijd erg content om aan de “3-jarigen” onze prijs te mogen uitreiken. Het is namelijk deze rubriek die door de fokkers en eigenaren als de koninginnenrubriek van onze Fokdag wordt beschouwd.

Namens Stichting Merke Blauwhuis
Jan-Willem Wijbenga
Secretaris

